



Contact



09/09/2015

Poolse Rally's 24 - 28 mei 2015 in Radkow

25 mei vertrekken wij naar Radkow aan de rand van het Reuzengebergte. Daar worden we hartelijk welkom geheten door onze Poolse vrienden Jerzy en Halina.



De geur van een goede goulashsoep komt ons al tegemoet. Om 18.00 uur is de opening met bubbeltjeswijn, gebak en natuurlijk Poolse volksmuziek. De volgende dag brengen we een bezoek aan Wambierzyce. Daar staat een enorme kathedraal in rococo stijl. Om binnen te komen dienen er talloze treden bestegen te worden maar die moeite is het echt waard.



Kathedraal Wambierzyce

Ruchoma Szopka is een klein gebouw tegen de berg waarin het leven van Jezus wordt uitgebeeld. Van de 800 figuurtjes bewegen er 500. Het loopt op een soort uurwerk mechanisme. De rondleidster draait dat met een grote sleutel op.



Kathedraal Wambierzyce



Kerststal

Woensdag 27 mei ben ik jarig. Helaas is het niet zulk mooi weer maar de gezelligheid is er niet minder om.



jarig.....dus cadeautjes !

Samen met de aanwezige clubgenoten voel ik me echt jarig. Ik word die dag meerdere malen in diverse talen toegezongen en veel gekust.

Een tocht door het Reuzengebergte met de bus is het volgende programmapunt. We bezoeken diverse kuuroorden en worden de hele dag voorzien van koffie/ thee, gebak, warme lunch enz. enz. poeh... In Polanica Zdroy krijgen we een rondleiding. Zwembaden, fitnessruimten, appartementen en "goedkope kamers" het is er allemaal.



gezamenlijke maaltijd

..... en van 29 mei tot 4 juni 2015 in Wroclaw

Daarna maken we in een treintje een rit door de stad. Onze gids weet veel te vertellen want het is haar woonplaats. Die avond is de sluiting en daarna weer een warme maaltijd. O, o, die lijn!



excursie met historische tram

Vrijdag 29 mei vertrekken we met vier equipen naar Wrocław: Guus en Maria, Nol en Marian, Willy en Magrietha en ondergetekende met manlief. Bij de opening worden we wederom getraceerd op soep. De worst en het hard gekookte ei liggen al op het bord. Daar overheen komt een heerlijk gekruide bouillon gevuld met vlees en aardappel. Smaakt uitstekend.



soep in wording

De volgende morgen is ons brood weg. Na enig detectivewerk van Maria blijkt een kraai het meegenomen te hebben. Jerzy denkt dat we hem voor de gek houden en komt niet meer bij van het lachen.



verjaardag Millie Vaak



stadhuis

Deze dagen moeten we een bezoekje brengen aan de dealer vanwege een mankementje. Op het adres dat in het serviceboek staat zit hij niet meer. We spreken een Pool aan in de hoop dat hij wat Engels spreekt maar helaas. Hij begrijpt wel wat we willen, pakt zijn fiets en rijdt vijf kilometer dwars door de stad voor ons uit en wij er in een slakkengang achteraan.

Een tocht van een uur met de historische tram is een succes. Daarna een rondleiding. De omgeving van de markt (Rynek) is schitterend gerestaureerd, maar in grote delen van de stad valt er nog voldoende te doen.



Rynek (= markt) Wrocław

De tijd van afscheid nemen komt eraan. Halina en haar helpers hebben heerlijke hapjes gemaakt met Poolse specialiteiten. Daarna wordt de rally gesloten. Het waren gezellige dagen met mooi weer, gastvrijheid, internationale contacten, interessante uitstapjes en veel plezier. Ze hadden het weer goed voor elkaar.

Nicoline Domenie



uitleg



overal trollenbeeldjes